

# I Ernst Westerlunds sällskap

Sept 2019, nr 93



---

## INNEHÅLLET:

Sid. 2	Höstmöte	Sid. 7	Ny digital app
Sid. 3,4	Hedvig Ulfsparre	Sid. 8-14	22/10 1899, medalj i guld
Sid. 5	Storlienresan	Sid. 15	Ordförande har ordet
Sid. 6	Blomsterstigen	Sid. 16	Notiser

Välkommen till Westerlundsällskapets

# H Ö S T M Ö T E

Söndagen den 27 oktober 2019 kl 16.00 på restaurang Krydda,  
ingång från hörnet Östra Ringgatan/Sandgatan i Enköping

Dagens program:

Transplantationer och organdonationer, transplantationskirurgen och överläkaren em Jan Wahlberg, Uppsala, föreläser.

Supé: Fläskfilé med krämig dragon- och senapssås, ugnsrostade grönsaker samt duchessepotatis, vatten/lättöl, crème brulé, kaffe och kaka.

*Ange vid anmälan om vegetariskt alternativ önskas.*

Vin kan om så önskas köpas på restaurangen.

Vi säljer vinbiljetter vid entrén.

Pris: 160 kr per person.

Bindande anmälan senast torsdagen den 17 oktober till kassören

Göran Karlin per telefon 070-416 46 46 eller per epost:

[gorkar48@hotmail.com](mailto:gorkar48@hotmail.com)

Betala gärna supéavgiften i förväg till Sällskapetets bankgiro 374-6773 eller till Sällskapetets swish-nummer: 1235 716 816

Välkommen till hösten spännande berättarlördag

## **”Men kom ihåg: aldrig mera några öfveransträngningar!”**

– Hedvig Ulfsparres tid som doktor Westerlunds patient

Lörd den 28 september kl 14.00 i Westerlundska gården

Kyrkogatan 29 Enköping

Fri entré.

Litteratur- och kulturvetare Anna Forsberg, Gävle, berättar om Hedvig Ulfsparre (1877-1963), husfru på Hofors bruksherrgård i Gästrikland.

Hedvig var under många år doktor Westerlunds patient. I sina brev till familjen berättade hon om sin sjukdom, om sina möten med doktorn och hans övriga patienter samt om sina vistelser i Åre och Storlien. I breven beskrivs vardagen som konvalescent - aktiviteter, doktors regimer, det viktiga vädret och många dråpliga anekdoter i en unik historisk dokumentation från första hälften av 1900-talet.

Hedvig Ulfsparre blev en förgrundsfigur inom den svenska hemslöjdsrörelsen. Hon har givit namn åt en av de många bänkar som finns utmed Blomsterstigen i Storlien.

Anna Forsberg, f 1970, arbetade åren 2000-2013 på Länsmuseet i Gävleborg som antikvarie och arkivarie varav 2005-2013 med Hedvig Ulfsparres arkiv och samling. Hon medverkade i biografien *Smaken och kapitalet : om Hedvig Ulfsparre och Per Eriksson och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården*, vilken kom ut 2016.



Anna Forsberg har föreläst regelbundet om ämnet och har sedan 1996 gett ut böcker med historiskt källmaterial på eget förlag. Idag arbetar hon som arkivstrateg på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle.

**Bilder:** Hedvig Ulfsparre, Läns museet Gävleborgs bildarkiv.



Anna Forsberg, foto privat.

# Rapport från sommarens Storlienresa

Det blev även detta år, vecka 28, en arbets- och vandringsresa till Storlien i Dr Westerlunds anda.

**Berit Lindström**, som arrangerade resan, rapporterar kort om vandrarernas program :

Vädret på måndagen var lite disigt när några tog en första titt på Blomsterstigen medan vi andra gjorde en utflykt till Enaforsholm fjällgård och tittade på trädgården med växter i zoon 8. Vi fortsatte till Handöl för att se Sveriges längsta fors för att sedan studera museet över täljstens-tillverkningen. På måndagskvällen bjöds vi alla till Le Ski på kaffe och Westerlundsbakelse som krögaren Ronny bakat.

Tisdagen ägnades åt en långvandring till Vindarnas Tempel och vidare mot Ernstkumlet, nu i vackert och soligt väder. Det fanns också möjlighet att vandra till Brudslöjan, vilket några gjorde. På onsdagen valde några att åka till Trondheim med tåg för att uppleva den vackra staden.

Torsdagen var det dags för vandring till Ernstkumlet med en medhavd sten samt en krans från Enköping. En del fortsatte till Vindarnas tempel. Eftermiddagen bjöd på en utflykt till Meråker i Norge för att se nya järnvägsbron samt besöka Teveltunets fjällbryggeri.

Fredag förmiddag blev det blomsterexkursion med Anniken Karell Håkansson och en kort vandring. Frågesport runt Högfjällshotellet hade Alice Bähren ordnat. Därefter var det dags för hemresa med stopp bland annat vid Åre och Fröå gruva.

## **Leif-Åke Wiström** rapporterar om sommarens arbetsinsats:

Med oss upp hade vi denna gång en ”flyer” i A4, vikt till A5, med en karta över Blomsterstigen på mittuppslaget. Framsidan är lika häftet över Blomsterstigen, men baksidan är omarbetad med viktig information. Uppdatering av denna ”flyer” har gjorts av Wille Carlsson. Vid portalen till Blomsterstigen var kassaskrin och Gästbok redan på plats genom Wille Carlssons försorg.

Några veckor före vår ankomst hade Anniken Karell Håkansson, Harald Tirén, Helena Roos Hedlund samt Wille Carlsson börjat att sätta ut blomskyltar efter Blomsterstigen.

Uppgiften denna resa var bl.a. att fotografera bänkar med namn och kolla att det stämmer med kartan över stigen.

Rensningen av sly var rätt lindrig även i år, så också reparationen av bänkar. ”Utsiktstornet” samt ”De fyras bänk” närmast Vindarnas Tempel är i rätt dåligt skick. På vår egen ”Enköpingsbänken” är övre brädan i ryggstödet i behov att bytas ut. Medhavd blå färg fick stolparna att lysa upp efter stigen.

Under veckan besökte vi några intressanta kommande sponsorer som är av samma åsikt som Storlienborna att Blomsterstigen skall bevaras som en kulturstig. Jag ser nu tiden an med försiktig optimism om att vara självförsörjande med allt som behövs för stigen.

Intressegruppen heter ”Blomsterstigen vänner i Storlien”, webbsidan heter [www.blomsterstigen.com](http://www.blomsterstigen.com) och epost-adressen är: [info@blomsterstigen.com](mailto:info@blomsterstigen.com). Webbsidan uppdateras av Sebastian Landin i Storlien.

Vi som arbetade med Blomsterstigen var: Anniken Karell Håkansson, Harald Tirén, Maud Ahnell, Rune Wahlström, Alice Bähren, Rasmus Krantz, Eva Larsson, Eva Eklund, Leif-Åke Wiström, m fl.

# Ny digital app i vårt museum

Förra hösten invigdes en ny utställningsmonter och en pulpet i vårt museum, I pulpeten finns en dator med touchscreen och via en app kan besökaren bläddra i det så kallade praktalbumet, ett album med foton av ca 300 tacksamma patienter som Ernst Westerlund fick på sin 55-årsdag 1894.

Nu finns i denna pulpet en ny app för besökare att använda. Styrelsen har låtit OneDotZero-projektet digitalisera ett klippalbum om Dr Westerlund.

Albumet har rubriken ”Solhövdingen i ord och bild, ur svensk tidningspress”. Klippen är samlade av Rosa Borgefors, som var Ernst Westerlunds mottagningsköterska under hans sista åtta år.

Westerlundsällskapet fick av släktingar till Rosa Borgefors motta detta fantastiska album som gåva år 2009. De gamla artiklarna är på gulnat tidningspapper och inte lätta att läsa, men i appen finns en förstöringsfunktion så nu kan den intresserade mycket väl ta del av varje rad.

Rosa Borgefors kom till Halmbyboda som sköterska åt grevinnan Dora Westerlund –Tolstoy, som var sjuk när hon flyttat från St Petersburg hem till Sverige med sina barn 1917. Där träffade Rosa doktor och fru Westerlund och doktors dåvarande sekreterare som också var sjuk. Efter en tid bad Ernst Westerlund fröken Borgefors att komma till honom som hans sekreterare och hjälp i arbetet.

Kerstin Maud

*Fotnot: Uppgifterna om Rosa Borgefors är hämtade ur en artikel i Värnamo Nyheter den 23 januari 1954 med anledning av att det då var 30 år sedan Ernst Westerlund avled.*

Ur Enköpings-Posten tisdagen den 24 oktober 1899:

Doktor Westerlunds jubileumsdag

i söndags ingick med strålande väder. Redan från tidigt på morgonen var Enköping klädd i festskrud, i det hvar och en, som egde en flagga, hissade den, hvarjemte alla publika byggnader i staden voro flaggprydda.

En hyllning, för hvilken doktor Westerlund på sin 61:sta födelsedag var föremål, började med öfverlemnandet på morgonen af

**den stora stilfulla adressen,**

innehållande närmare 2,000 på pergament textade namn. Adressen är innesluten i en konstnärligt utförd, ljus perm med doktors initialer och ornament i läderplastik. Då man öppnar den stora boken, ser man på första titelbladet, textad i rödt och guld följande adress: ”Doktor Ernst Westerlund den 22 oktober 1899”. Nästa blad är ett verkligt konstverk. Öfverst en vy af Öregrund, doktors födelsestad, med dess vapen i en särdeles smakfull ram, som sträcker sig utefter bladets hela venstra sida och i hvilken nederst ses Enköpings vapen. Mellan de båda vapnen slingra fint och färgrikt gröna stänglar med blommor och en orm tömmer sitt gift i en gyllene skål. På bladets marmorerade botten, omgifven af linnéaslingor, läses i guld följande tillegnan:

Många böljslag slå mot stranden  
Och sin egen ton ha alla,  
Fast de många skilda toner  
Smälta i en grundton samman.

Så ha många, många hjertslag,  
Många tankar här sig enat  
Att med tack för gångna tider  
Och för allt de burit inne



Önska varmt och värdsamt lycka –  
Kraft att verka – glädjeämnen  
Och att öfver lifvet – kallet  
Guds välsignelse må hvila.

På nästa sida börja namnen först med dem från Öregrund, derefter från Enköping, vidare från det öfriga Sverige länsvis, så från Norge, Finland o.s.v.

Adressens fina utstyrsel är utförd af fröken Thyra Wallin här i staden och har hon verklig heder af sitt sällsynt stilfulla arbete.

Adressen åtföljdes af ett etui af samma färg som permen med glödrivad text: ”korn åt små foglar” samt innehållande omkring 1.000 kronor till fonden för fattiga sjuka.

Uppvaktningarna.

Klockan ett började uppvaktningarne, som försiggingo i närvaro af doktors familj. Först kommo stadsfullmäktige, hvars ordförande rektor F. W. Åmark yttrade ungefär följande:

Idag för 10 år sedan stodo också Enköpings stadsfullmäktige framför eder, hr doktor, liksom vi stå här i dag. Väl äro vi icke alldeles de samma som då, men vi hafva samma ärende som då – vi vilja bringa eder uttrycken af vår aktning, tacksamhet och tillgifvenhet. Vi vilja ock bringa eder vår varma lyckönskan.

Ni är en lycklig man, hr d:r, lycklig ej blott derför, att ni med de i dag fyllda 60 åren står i full mannakraft, utan ock derför, att ni står här med lika vaken blick och lika varm hänförelse för edert stora kall och att de stora hjälpbehöfvande skarorna med lika stor, ja än större, tillit och hängifvenhet söka eder.

Tio år är en högst betydande del af äfven det längsta menniskolif och de pläga ock föra med sig betydande verkningar ej blott på vägen uppåt, då det gäller att utveckla, att stärka och mogna utan ock då det går nedåt, sedan man nått lifvets middagshöjd. Men mot eder har tiden varit skonsam. Ej veta vi, huru ni känner det sjelf, men för oss står ni alldeles densamme, som då eder halfsekelfest firades. Och det är deröfver vi särskildt glädja oss, det är dertill vi idag bringa eder samhällets särskilda lyckönskan – Det råder ett nära samband mellan eder, hr d:r, och vårt samhälle, ty hvarhelst i våra dagar Enköpings namn nämnes, der tänker man på eder, der nämner man ock på samma gång eder. D:r Westerlunds namn har gjort och gör vår stad känd i vida kretsar, Med skäl äro vi därför stolta öfver att räkna eder som en af de våra. Och med skäl hysa vi ock därför mot eder den varmaste tacksamhet och vilja gerna uttala och i gerning visa den, närhelst och så vidt det är oss möjligt. Det är den store läkaren, den varmhjertade menniskovännen, den för vårt samhälles utveckling så intresserade medborgaren vi bringa vårt varma tack. Vål har ni, hr d:r, genom denna eder ädla verksamhet ej blott i vårt utan ock i tusen sinom tusen andra människors hjerta beredt eder en oförgänglig minnesvård men vi vilja dock att kommande släkten skola få kannedom om våra förbindelser till eder, vår tacksamhet mot eder. Och därför hafva vi, på det sätt som varit oss möjligt, velat skapa eder en minnesvård. Och det är för att öfverbringa eder den som vi ock nu kommit, och å Enköpings samhälles vägnar ber jag nu få lemna eder den jämte samhällets varma tack för hvad ni varit och verkat, dess innerliga önskan och bön, att det måtte förunnas eder att ännu länge få verka, och att, när ni lägger ned det storartade arbetet, eder lefnads afton måtte varda varm och ljus. *Gud välsigne eder!*

Rörd till tårar mottog doktorn medaljen. Redan i våras, då fråga var om att slå en medalj öfver honom, hade han afböjt framställningen dels af den anledning, att han ansåg sig ovärdig denna den största hedersbetygelse, som ett samhälle kan visa en människa, och dels

emedan han icke ville att staden, som på senare tid haft större utgifter än vanligt, ytterligare skulle drabbas af en sådan för hans skull. Då man emellertid icke aktade på hans mening utan enträget anhöll om hans medgifvande, kunde han icke annat än slutligen lemna detta och nu hade han endast att ödmjuk mottaga äfven denna stora hedersbevisning af Enköpings samhälle, som förut lemnat honom så många bevis på tillgifvenhet och kärlek. Derföre vore ock samhället honom så kärt och så länge arbetskraften förunnades honom, ville han här fortsätta sin verksamhet.

Medaljen,

af 18:e storleken är, såsom vi förut nämt, ett ädelt konstverk af professor Lindberg i Stockholm, På framsidan bär den doktors bröstbild i profil och på framsidan följande inskription: "Åt läkaren, människovännen och medborgaren. Af staden Enköping den 22 oktober 1899", jemte en eklöfsqvist, sammanbunden med eskulapstafven, kring hvilken ormen slingrar sig.

Ännu ett hjertligt tack från medaljörens sida och uppvaktningen afslutades men en skål i champagne.

Efter stadsfullmäktige uppvaktade magistraten, hvars ordförande, borgmästare Wettervik, i ett varmhjertadt tal lyckönskade jubilaren.

Trots det jettearbete doktorn bittida och sent haft att utföra under de tio år, som gått, sedan magistraten uppvaktade på 50-årsdagen, stod han der ännu lika kraftfull och dådstark som då. Lika tålmodigt lyssnade han ännu till sina patienters klagan, lika förtroendeingifvande ingjöt han än idag genom sin bestämda vänlighet och sitt deltagande nytt mod och kraft i af sjukdom brutna sinnen. Ryktet om hans skarpsinnighet och skicklighet hade nått vida utöfver vårt eget lands gränser. Magistraten ville med anledning heraf lyckönska 60-åringen och dertill knyta den

förhoppningen att det måtte förunnas familjen, samhället och hjälpbehöfvande att ännu länge få ega den gode familjefadern, den sanne och verkliga medborgaren och den erfarne, sällsynt skicklige och högt aktade läkaren.

Fattigvårdsstyrelsen fick härpå företräde och lyckönskningen framfördes af dess ordförande redaktör A Lundin, som bad att få göra sig till tolk på jubileumsdagen särskildt för de fattiga och lidande inom samhället, hvilka människovännen och läkaren städse med stor beredvillighet räckt en hjälpsam hand. Säkert skulle den flod af jubel och loford som nu strömmande jubilaren till mötes, ett enkelt tack för god vakt om de arma i samhället lika djupt gripa hans flärdlösa sinne och lika innerligt glädja hans hjerta, som de främstes hyllning, Slöt med att önska framtida välsignelse öfver doktorn och allt hans hus.

Middagen.

Klockan 4 samlades i hotellets festvåning ett sjuttioal personer – endast herrar – till festmiddagen för doktor Westerlund. De flesta voro stadsbor men äfven åtskilliga främlingar och representanter för landsbygden voro närvarande. Bland de förra nämna vi grefve Tolstoy d. y., rektor Floderus och major Kistner från Upsala, doktor Ihrfors från Vesterås, grefve C. Von Rosen från Helsingborg, hr von Schantz från Finland, grosshanl. Adler Larsson från Stockholm samt bland de senare prosten Hådell från Willberga, kyrkoherde Bauman från Gran, kapten von Hejne, brukspatron Forsell å Wappa, patron Abrahamson å Ryda, patron Arp på Brunsholm, patron Hållén på Håningby, patron Mikalowski på Ekeborg, ingenjör Ålund på Nyqvarn m fl.

Festsalongen var synnerligen rikt och stilfullt smyckad med enar och flaggdekorationer, I en af dessa syntes doktors porträtt och i den öfver hans stol lyste i guld å en sköld med blå botten ”E. W.1839-1899”. Matsedlarne pryddes å framsidan med en afbildning af medaljen och på baksidan med vyer af doktors hem i Öregrund och Enköping.

I första glaset helsade borgmästare Wettervik den ende gästen, doktor Westerlund, välkommen till festen.

När man hunnit till champagnen äskade rektor Åmark ljud för det egentliga festtalet.

”Det är fest i Enköping idag” så började talaren, och det funnes goda skäl för den samma, ty den främste medborgaren fylde idag 60 år. Att Enköpings stad icke ville låta en sådan dag gå oförmärkt förbi, föll ju af sig sjelft. Staden hade ock förut på dagen bringat jubilaren en värdig hyllning genom att till honom öfverlemna minnesmedaljen. Men det var icke blott i Enköping man idag nämnde doktor Westerlunds namn med vördnad, kärlek och beundran. Från tusendens och åter tusendens tacksamma hjertan möttes välönskningar idag i ”doktor Westerlunds stad”. Från fäder och mödrar, från söner och döttrar, från ung och gammal, hvilka alla här återvunnit helsa och lefnadsmod, familjelycka och arbetskraft kommo de, välsignande honom, den store läkaren och människovännen, som trots sina 60 år ännu satt här obruten i sin fulla mannakraft. Talen slöt med en innerlig önskan, att doktorn ännu i många år måtte få verka till gagn och välsignelse för lidande medmänniskor och för samhället.

Efter någon stund klingade apotekaren Kaijser i glaset och utbringade en hejrtlig skål för henne, som i ungdomens vår gaf sin unga, varma kärlek, för henne, som fått den sällsporda lyckan i lifvet att bliva maka till honom, hvilken nu hyllades, att stå honom närmast, göra hemmet solljust och varmt för honom, vara hans tysta, trogna hjälp i mörka stunder, hans hulda deltagarinna i glädje som i sorg. Gerna hade man velat se doktorinnan Westerlund och för öfrigt alla qvinliga medlemmar af doktors familj bland gästerna vid denna fest; men omständigheterna hade gjort det omöjligt och bad nu talaren att med dessa sina ord få bringa dem innerlig helsning och lyckönskan från alla dem, som nu voro samlade kring doktorn.

Nu reste sig doktorn och bad att få tacka för alla bevis på tillgifvenhet, hvilka särskildt under denna dag kommit honom och hans familj i så rikt mått till del. I 33 år hade han utöfvat sin läkareverksamhet här och han hade städse fått röna idel vänskap, förtroende och öfverseende, hvilket varit en ständig sporre för honom att efter måttet af hans krafter söka fylla sin pligt. Han ingick nu i sitt sjunde decennium men ännu kände han sig kraftig nog att fortsätta sitt arbete som hittills. Han kunde dock sjelf icke veta huru länge.

Kollega Thorsén uppläste under middagen af honom författade, stämmingsfulla värser, som utdelades och hvilka återfinns å annat ställe i tidningen.

Kyrkoherde Bauman frambar i ett lyckligt tal å landsbygdens vägnar ett tack och lyckönskan till d:r Westerlund.

Omkring 250 telegram upplästes under middagen. Utom på svenska

*( här har något klippt ur en annons och cirka 20 rader av texten är borta i det tidninglägg som finns på Enabygdsarkivet. Förstasidan på tidningen bestod av annonser, texten om Westerlund fanns på sidan 2.)*

... lyckade och värdiga hyllningsfest, hvilken säkert länge skall bevaras i kärt och tacksamt minne hos såväl doktor Westerlund som öfriga deltagare.



# Ordförande har ordet

Sommarcafé, friluftsgudstjänster, lördagsguidningar, trädgårdskonserter och Doktorinnans tårtkalas. Många evenemang har avlöst varandra under sommaren. Sällskapet har lyckats genomföra evenemangen för att vi har arbetsgrupper såsom servicegrupp, guidegrupp, husgrupp, redaktionsgrupp, arkivgrupp och en styrelse med både bredd och kompetens.

En lagom varm och lagom regnig sommar bidrog till att verksamheten i Westerlundska gården blev relativt lättsam att genomföra. Massor med hembakat bröd och ett stort antal tårter har serverats av servicegruppens flitiga medarbetare vid evenemangen. Trädgårdskonserterna, som nu är en given tradition med både Vegasextetten och Bolinderkvartetten, fick många lovord från alla som var närvarande.

Doktorinnans tårtkalas startade med svalt och mulet väder, lite senare uppsprickande molntäcke och något varmare väder. Det bidrog säkert till det stora antalet besökare och att det blev en riktigt lyckad tillställning. Jag fick förtroendet att för andra året i rad klä mig tidsenligt för att hälsa gästerna välkomna som Doktorinnan Westerlund och jag hade glädjen att hälsa drygt 800 gäster välkomna. Det blev många trevliga samtal om doktors gärningar, frågor om allt från medlemskap till Westerlundsblomman / rosengeranium. Tårtkalaset är ju Westerlundsällskapets bidrag till Enköpings kommuns arrangemang ”Trädgårdsdagen”.

En av dagens gäster var Stefan Mattson, tidigare stadsträdgårdsmästare i Enköpings kommun. Stefan var nyskapande med sina idéer om att plantera marktäckare och perenner i våra parker, vilket sparade kostnader på både arbetstid och inköp av växter. Det var satsningar som rönste mycket stort intresse i hela trädgårdssverige. Stefan var också den som bjöd in holländaren Piet Oudolf att rita den numera världsberömda Drömparken.

Ett stort tack till servicegruppen, guidegruppen, styrelsemedlemmar och till alla som på ett eller annat sätt ställt upp så att vi kunnat fullfölja sommarens arrangemang. Stort tack till alla besökare som gästade Westerlundska gården.

Närmast kommande program är höstmötet och första adventsfirandet. Jag hoppas vi ses då!

Vänligen er ordförande  
Monica Hallgren

**Ny adress till Westerlundsällskapet**

Från månadskiftet september/oktober har Westerlundsällskapet en ny egen adress:

Westerlundsällskapet, Kyrkogatan 29, 745 31 Enköping.

Brevlådan töms regelbundet av styrelsen.

\*\*\*\*\*

**Öppet hus Första advent**

Välkommen till traditionellt Öppet hus med servering av kaffe och hembakat bröd. Det är som vanligt uppdukat på båda våningarna i Westerlundska huset på Kyrkogatan 29, Enköping

**Söndagen 1 december 2019 kl 12.00 – 16.00**

Årets luciakandidater sjunger för oss någon gång under dagen!

Varmt välkomna!

\*\*\*\*\*

**Adressändringar**, kontakta Göran Karlin, tel 070-416 46 46  
epostadress : [gorkar48@hotmail.com](mailto:gorkar48@hotmail.com)

**Bankgiro** 374-6773      **Swish** 1235716816  
**Sällskapets organisationsnummer** är: 817605-7506  
**Hemsidan** : [www.westerlundsallskapet.se](http://www.westerlundsallskapet.se)  
**epost** : [info@westerlundsallskapet.se](mailto:info@westerlundsallskapet.se)

**Bokning av guidning**: Anders Lundkvist, tel 070-210 14 34  
[info@westerlundsallskapet.se](mailto:info@westerlundsallskapet.se)

**Medlemsbladets redaktionskommitté** består av Maire Sarenhammar tel 076-632 49 34 och Kerstin Maud, tel 070-714 88 05 samt Kristian Lundeberg, tel 070-23 17 953. Ansvarig utgivare är Monica Hallgren, tel 070-663 55 42.